

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ

Abdullah b. Mugaffel

- Adı** : Abdullah
- Künyesi** : Ebû Saîd (Ebû Ziyad, Ebû Abdırrahman)
- Doğum yılı** : Tespit edilemedi
- Doğum yeri** : Medine
- Baba adı** : Mugaffel b. Abduğanm/Abdunuhm el-Müzenî
- Anne adı** : Tespit edilemedi
- Eş(ler)i** : Tespit edilemedi
- Akrabaları** : Tespit edilemedi
- Oğulları** : Said, Ziyad, Muhammed, Yezid, Hassân, Hammâd, Muğaffel
- Kızları** : Tespit edilemedi.
- Kabile** : Müzeyne
- İslâm'a girişi** : Muhtemelen Medine'nin ilk yıllarında
- Sohbet süresi** : Yaklaşık on yıl
- Rivayeti** : 43
- Yaşadığı yer** : Medine, Basra'da ev edinmiş ve orada yaşamıştır.
- Mesleği** : Muallim, asker
- Hicreti** : Yok
- Görevleri** : Hz. Ömer'in Basra'ya mürşit ve muallim olarak görevlendirdiği 11 kişiden biriydi.
- Fiziki yapı** : Tespit edilemedi
- Mizacı** : Samimiyeti ve ihlâsı ile temayüz etmişti. Cesurdu. Sünete bağlılıkta titizdi.
- Ömrü** : Yetmişten fazla olmalı.
- Ölüm yılı** : H. 59 veya 60
- Ölüm yeri** : Basra
- Ölüm sebebi** : Hastalık, yaşlılık

Kaynaklar: Tabakat, VII. 13-14; İstiab, II. 325-326; Üsd, III. 298-299; Nubela, II. 483-485; İsabe, II. 372; DîA, I. 119-120; Sahabiler Ansiklopedisi, s. 38-39; Ahmed, Müsned, IV. 85; V. 54, 272

Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL



Hakkında:

Tebuk Savaşı'na katılmak istediği halde binek bulamamış, Hz. Peygamber'e başvurmuş ve haklarında şu ayet inmişti: "Kendilerine binek sağlayıp bindirmen için sana geldiklerinde sen: "Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum" deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaşlar akarak dönen kimselerin aleyhine bir yol yoktur!" (Tevbe, 9/92)

Hadisleri:

"Allah, Rafıktır, rıfkı yani yumuşak davranmayı sever ve rıfk ile davranmaya, şiddetle davranışa vermediği (ecri) verir".

Savaşları:

Hudeybiye'de Rıdvan bey'atında bulundu. Mekke'nin fethine ve Huneyn savaşına katıldı, Tüster'in fethinde şehre ilk giren kimse idi.

Ayrıcalığı:

Bekkâin yani binecekleri olmadığından savaşa katılmadıkları için ağlayanlardandı.

Sözleri:

Bir gün eliyle küçük fiske taşları fırlatan birine, Hz. Peygamber'in bunu hoş görmediğini ve "Onunla ne av yapılır, ne düşman yaralanır! Fakat (kazara) ya diş kırar yahut gözü kör eder!" dediğini hatırlattı. Sonra onun tekrar attığını görünce "Ben sana Rasulullah'ın (sav) bu şekilde taş atmayı hoş görmeyip yasakladığını söylüyorum, sen hâlâ atıyorsun! Seninle şöyle şöyle konuşmayacağım!" dedi.